

Beste mensen,

20 jaar geleden ben ik Ad Bertens opgevolgd als huisarts in Dommelen. Ik herinner me de eerste werkdag in Valkenswaard, de eerste week met de dagelijks rit van Antwerpen naar Valkenswaard en terug maar ook de eerste keer dat ik op een weekdag met mijn kinderen samen aan tafel zat of samen iets ging doen 's avonds.

Ondertussen zijn er 20 jaar verlopen, 20 jaar waarop ik jullie lief en leed heb mogen delen. Twintig jaar met zeer veel leuke momenten maar soms ook verdriet. Twintig jaar met gesprekjes over voetbal en tips van andere jonge grootouders over tijd maken voor die kleinkinderen, want ze zijn zo snel groot. Eind oktober ga ik dan ook met pensioen, met een dubbel gevoel : het dagelijkse werk en de contacten in de praktijk zal ik missen, maar ik zal blij zijn dat er geen stress meer is over avond-, nacht- en weekenddiensten of over allerhande administratie die mijn weekenden steeds korter lieten worden. De herfstvakantie zal het begin zijn van hopelijk een zeer lange vakantie, samen met mijn vrouw en mijn gezin.

Gijs van Dooren, die al ruim 6 jaar bij ons op de praktijk meehelpt, gaat verder doen in de Groenstraat en zal de hulp krijgen van een vrouwelijke collega. Verder blijven ook de assistentes (op mijn vrouw na) en de praktijkondersteuners aan boord, zodat het leven gewoon verder kan. De dossiers zullen in de Groenstraat blijven liggen.

Sommige mensen willen nog een aandenken geven en vragen dan ook soms waarmee we kunnen blijgemaakt worden. Het meeste plezier doet ons een klein kaartje met een persoonlijke boodschap, zodat we daarmee een plakboek kunnen maken als herinnering aan 20 mooie jaren.

Wie, ondanks de coronatijden, nog even persoonlijk afscheid wilt komen nemen, nodigen we uit op woensdag 27 oktober. We zullen in de praktijk aanwezig zijn van 14 tot 19 uur. Voor de veiligheid van ons allen maken we een doorloop : erin via de Groenstraat, eruit via de Bergstraat.

Luc Hendriks

Beste mensen,

De meesten van jullie hebben mij al in de praktijk getroffen. Voor diegene die ik nog niet persoonlijk heb kunnen ontmoeten en graag eens kennis maken nodig ik van harte uit op het spreekuur. Ik ben van plan de praktijk van mijn collega op dezelfde voet voort te zetten; laagdrempelig, betrokken, bereikbaar en persoonlijk. Omdat ik de wens heb om de praktijk als duo voort te zetten met een vrouwelijke collega zal de naam van de praktijk veranderen in "Huisartsenpraktijk Sint Martinus", natuurlijk vanwege de ligging nabij de kerk, de school en het Martinusplein, maar ook vanwege het mooie verhaal van Sint Martinus en omdat Martinus één van mijn doopnamen is.

Ik hoop dat ik voor jullie net zo'n fijne huisarts kan zijn als dat dokter Hendriks dat nu nog heel even is.

Tot ziens in de praktijk of in Dommelen,

Gijs van Dooren